



Ere zij God

Ere zij God, Ere zij God
in den hooge,
in den hooge,
in den hooge.

Vrede op aarde,
vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.

Ere zij God in den hooge
Ere zij God in den hooge

Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen
In de mensen een welbehagen
een welbehagen!

Amen, Amen
Amen, Amen



KERSTCONCERT

in Huis aan de Poel

door

Vrouwenkoor Kwintessens



Maandag 20 december 2010





Programma

samenzang: Komt allen tesamen

- ★ Away in a manger W.J. Kirkpatrick
- ★ Angelus ad pastores ait Juan de Castro
- ★ La fede G. Rossini

samenzang: De herdertjes lagen bij nachte

- ★ God rest you merry, gentlemen arr. D. Willcocks
- ★ Sweet was the song Benjamin Britten
- ★ A Christmas lullaby E. Richman

samenzang: Hoe leit dit kindeken

- ★ Klein Drieluik: Hans Broekman
 - I. Een lange reis
 - II. Wiegelied
- ★ Noël Charles Gounod

Pauze



Hoor, de eng'len zingen d'eer

Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer.
Vreed' op aarde, 't is vervuld
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind in Bethlehem.
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer.

Hij, die heerst op 's hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de eng'len zingen d'eer
Van de nieuwgeboren Heer.

