

Een Glinsterend Spoor

De tafel der armen H. Oosterhuis / A. Oomen
Iedereen, niemand uitgezonderd, heeft evenveel rechten op alle voedsel dat de aarde voortbrengt. Iedereen, niemand uitgezonderd, is bestemd om zijn broeders hoeder te zijn.

Staan in licht, een dubbellied H. Oosterhuis / A. Oomen
Dromen en teleurstellingen: twee kanten van ons verlangen, van wat we hopen.
Vaak worden onze dromen ingehaald door de realiteit van het leven. Als we eerlijk onze werkelijkheid onder ogen zien kan dit ons brengen tot de waarheid, die vrij maakt.

When Peace like a river P. P. Bliss
Een berustende tekst: wat mij ook zal overkomen mijn ziel zal er vrede mee hebben.

Thou knowest Lord H. Purcell
Een gebed tot vergeving: "U kent, Heer, de geheimen van mijn hart".

In a monastery Garden A. W. Ketelby
In de schemering dwalend door de kloostertuin brengen de klokken en de liederen mij weemoed en het vertrouwen dat morgen weer vreugde en blijdschap zal brengen.

King of Kings C. Simper
De tekst is geïnspireerd op ps. 118:24: "dit is de dag die de Heer gemaakt heeft, laten wij juichen en ons verheugen"

Een Glinsterend Spoor en Doopsgezind Gemengd Koor IJmond

O Worship the Lord A. Hollins
Aanbid de Heer, laat de hele wereld Hem vrezen, want Hij is groot, vol compassie en moeilijk boos te maken.

Vrouwenkoor Kwintessens

Angyel Sergei Rachmaninov
Een Engel zong zijn hemelse lied, met een jonge ziel onderweg naar het tranendal hier op aarde. Hier zou deze ziel lang verblijven, vervuld van verlangen naar dat gezang.

The Sound of Silence Paul Simon en Art Garfunkel
Een aanklacht tegen holle woorden en loze gebaren, tegen het schelle reclameneon van de stad en het koude materialisme. Nu in een vrolijk arrangement!

La Grenouille M. Duruflé-Chevalier / J. de la Fontaine
De fabel over de kikker die jaloers is op de grote dikke koe en zich opblaast om net zo groot te worden -- tot ze barst! En, vraagt De la Fontaine, zijn veel mensen niet even dwaas als dat domme kikkertje?

Tears, idle tears Gustaf Holst / Alfred Lord Tennyson
Tranen, vergeefse tranen wellen op terwijl ik denk aan de dagen die voorgoed vervlogen, toen het schip uit de onderwereld met al wie ik liefhad verzonk achter de horizon.

Ubi caritas Ola Gjeilo
Overall waar liefdadigheid en liefde is, daar is God. Laten wij hem samen prijzen en laten wij liefhebben vanuit een puur hart.

Samen met de sopranen van het Doopsgezind Gemengd Koor IJmond
Ständchen Franz Schubert
Serenade: Stil, stilletjes sluipen wij 's nachts naar de deur van mijn lief. Doet zij open, slaapt ze door? Liefje, wordt eens wakker. Ach, gun me nog één kusje, nog één lief woord, dan laat ik je weer met rust.

Alle koren

Vier Redeloze zangen Albert de Klerk
Kolderrijmen en nonsensgedichten van Daan Zonderland

- Er woonde in Jemeppe Doopsgezind Gemengd koor
- Een nachtegaal in Echternach Een Glinsterend Spoor
- Archibaldus van Oostzaan Sirvente
- Mathilde Vrouwenkoor Kwintessens

PAUZE

Alle koren

Eccho O. di Lasso
Een komisch duet: O, wat een mooie echo! Zingt u mee?... Nou nee! ...
Waarom niet?... Geen zin in! ... Nou zeg, angsthaas, láát dan maar!
Wel jammer van die mooie echo... Basta! Stop! Genoeg!

Sirvente

Tebe poem Dobri Hristov trans. Ivo Boswijk
Wij bezingen, wij zegenen en danken U, Heer. Wij bidden tot U, onze God.

Die Nacht Franz Schubert
Wat ben je mooi, vriendelijke stilte, hemelse rust; met je heldere sterren
die op ons neerkijken uit de verte. Zwijgend nadert de mildheid van de
lente de tere schoot van de aarde, omkranst de bron met mos en
veldbloemen

Als 't licht wordt Hans Andriessen
Een gedicht van Jacob Winkler Prins over het kleurenspeel van een
zonsopgang op het Nederlandse platteland, op muziek gezet door
H.Andriessen in een sfeervolle toonzetting

Fairest Isle Henry Purcell
Een lofzang op het eiland Brittanie uit de semi-opera "King Arthur, or the
British Worthy" op tekst van John Dryden.

Otche nash / The Lords Prayer A. Arensky
Het 'Onze vader' op muziek gezet door een leerling van Rimski Korsakov

Die Mitternacht J. Oosters
Gedicht van Heinrich Heine door Justina op muziek gezet.

Christopher Robin is saying his prayers H. Fraser-Simson
Klein jongetje prevelt zijn avondgebed.
Christopher Robin was de zoon van de schrijver A. A. Milne. Op hem is het
jongetje gebaseerd in Milnes verhalen over Winnie-the-Pooh.

Doopsgezind Gemengd Koor IJmond

Agnus Dei Michael Haydn
uit Missa Tempore Quadragesimae.
Lam Gods, dat de zonden der wereld draagt, heb medelijden met
ons, geef ons vrede.

Turn Thee again, o Lord Thomas Attwood
Keer U tot ons, o God en wees genadig voor uw dienaren

Hark, hark my soul Harry Rowe Shelley
Luister mijn ziel, engelengezang zwelt aan over veld en kust.
Jezus' engelen van het licht verwelkomen daarmee de pelgrims van
de nacht.

Samen met de sopranen van Vrouwenkoor Kwintessens
Panis Angelicus César Franck bew: Tom Peelen
uit de Messe Solennelle.
Brood van de engelen wordt tot brood van de mensen en is Gods
voedsel voor de armen, dienaren en nederigen.

Irish blessing Bob Chilcott
Moge de weg je tegemoet komen, de wind je altijd in de rug zijn,
moge de zon je gezicht verwarmen en de regen zachtjes op je velden
neerdalen.
En, tot we elkaar weerzien, moge God je altijd in de palm van zijn
hand koesteren.

Alle koren met begeleiding van Elisabeth Moe, cello

Out of the Deep John Rutter
Psalm 130: Vanuit de diepten roep ik tot U, hoor mijn stem.